

Ik ben het zat !

Oorlog, waarom bestaat het ?
Het is nergens goed voor
Veel mensen verliezen hun familie
Terwijl die mensen onschuldig zijn

Het leger vecht, niet de mensen in het land
Waarom worden zij gestraft ?
Steeds minder macht, voor wat ?
Laat mensen toch leven

Tot vandaag is er nog oorlog
Zou er ooit een vredig leven overal zijn ?
Zouden we ooit veilig over straat kunnen lopen ?
Zonder geraakt te worden ?

We mogen nooit de mensen vergeten
Die voor ons hebben gestreden
Dankzij hun kunnen we weer veilig leven

Daarom herdenken wij op 4 mei
De mensen die dood zijn gegaan tijdens de oorlog
Daarom herdenken wij op 5 mei
Dat Nederland bevrijdt is van de oorlog

Geschreven door: Elena Zalewska.

leeftijd: 11 jaar

CBS smitshoek

Groep 8F