

Toch nog oorlog?

Ik dacht dat oorlog verleden tijd was, maar ik had het fout, gelukkig is er in Europa geen oorlog. Heel veel landen leven in oorlog, bijvoorbeeld Oekraïne en Rusland, maar wat is de reden dan? Er is altijd een reden. Je kan het ergens niet mee eens zijn, er kan iemand een grote fout maken en nog veel meer.



Er was in Nederland ook oorlog, maar dat is al heel lang geleden. Niemand vindt oorlog leuk maar het hoort er nou eenmaal bij, als een oorlog afgelopen is moet alles dat kapot is opnieuw gebouwd worden. Dat kost veel geld, maar hoe kom je daar aan? Gelukkig helpen andere landen door geld of wapens te geven.

In Nederland zijn we op 4 mei 2 minuten stil en herdenken we de mensen die zijn omgekomen tijdens de oorlog. Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag omdat de oorlog toen was afgelopen. Oorlog zal nog lang blijven bestaan.

Nikki Smol
11 jaar
CBS Smitshoek 8F