

# Tweede wereldoorlog.

## 1913

Ik wist niet wat er gebeurde maar er was oorlog. Iedereen was bang, alle mensen moesten gaan schuilen, veel overleefde het niet maar anderen wel. Ik zit nu ook te schuilen voor bommen en soldaten. Hopelijk komt er niemand en er kan een nood zijn want ik heb niets te eten.

## 1918

De oorlog is voorbij. eindelijk is het voorbij maar er zijn veel mensen dood maar ik leef nog.

## 1940

Een paar jaar geleden was er een oorlog maar toen kwam er een tweede wereldoorlog! Het is 1940. In 1940 was de Tweede Wereldoorlog begonnen. Iedereen moest schuilen. De Joden werden meegenomen naar een concentratiekamp. In het concentratiekamp kregen ze niets te eten, alleen waterige koolsoep en brood. De meeste Joden probeerden te ontsnappen maar dat lukt nooit en je werd gelijk dood gemaakt als je probeerde te ontsnappen. Amerika maakte een bom de atoombom. Toen de atoombom klaar was, kwam die op Japan. De atoombom was zo krachtig, dat de oorlog over was. En wat er met Hitler gebeurde, wist bijna niemand.

Naam: Luca

Leeftijd: 11 jaar

School: CBS Smitshoek