

gemaakt door Mila van den Berg

Leeftijd: 11 jaar

Groep 8F

# Oorlog in oekraïne

***Er is nu al een tijdje bezig, Wij proberen het te stoppen!***

We beginnen bij het begin, het begin van de oorlog. Het was 24 februari 2014, het was een koude winter met sneeuw en ijs. Ik was binnen en mijn moeder deed de tv aan, Rusland is ons buurland, we hoorden dat Rusland ons via 2 kanten binnen viel! Ik en de hele stad was bang! De president van ons land is President Zelensky, de president van Rusland is Poetin, hij is een vreselijke man! Een paar jaar later was ik 10, het was het jaar 2022, er brak een heftige oorlog uit tussen wij en Rusland. Er was veel kapotgemaakt: bijvoorbeeld mijn school, mijn ouders kantoor, fabrieken en sportscholen. In de oorlog van 2014 waren er ruim 24.000 doden gevallen, ook mijn ouders, ik mis ze vreselijk! Als ik er al aan denk word ik misselijk. Ik woon bij mijn oom en tante in Nederland samen met mijn kat en duizenden andere mensen, we zijn gevlucht. In oekraïne zijn ruim 8 miljoen

mensen gevlucht. In 2021 had Oekraïne ruim 43,79 miljoen inwoners, en nu nog maar 37.894.872 inwoners! Veel mensen zijn erg boos op Rusland en zijn inwoners, dat snap ik! Ik ook! Maar niet iedereen wilde deze oorlog, sommige zijn ook boos op Poetin! Veel jonge jongens/ mannen worden verplicht om in het leger te gaan vechten voor hem! Veel Oekraïense en Russische mensen die zijn gevlucht (zoals ik en mijn oom en tante) zitten in een opvangcentrum, we zijn gelukkig veilig! We krijgen voldoende eten en we kunnen douchen, er is ook een bed voor ons.

Ik moest in het begin Nederlands leren praten, dat was erg moeilijk! Nu ik kan lezen en Nederlands praat kan ik dit verslag ook schrijven en jullie laten zien hoe het is om in oorlog te leven. Vroeger was Oekraïne erg mooi en was er geen oorlog, maar nu wel! Ik heb al veel vrienden gemaakt! Sommige komen ook uit Oekraïne. Ik mis mijn ouders heel erg. Mijn moeder is overleden en mijn vader is opgepakt in Rusland! Ik schrijf hem daarom vaak een brief, hij zit nu 8 jaar in de gevangenis en zijn celstraf is 15 jaar. We proberen Poetin te stoppen, maar het lukt niet! Hij is te goed beveiligd. Arme papa, ik mis hem, en mijn hele familie! Mijn oudere zus en broer zijn gevlucht naar Dubai, in een villa met een zwembad! Wij mochten niet mee van hen. Ook mis ik- weet je? Ik mis eigenlijk iedereen uit mijn familie! En waarom? Omdat het familie is! En familie laat je niet in de steek, dat is afgesproken met mij en mijn familie, maar ik heb alleen nog maar mijn oom, tante, broer, zus, vader. Ik ben altijd bang dat Poetin ons aanvalt of dat er een oorlog komt in Nederland! Nee, niet aan denken! Ik hoop dat er geen oorlog meer komt.