

WERELDOORLOG, NETVERSIE

halloooo, ik ben Yasmine! ik ga vandaag met mijn vriendinnen afspreken wat ik echt super leuk vind! * de vriendinnen komen aan*, ik: hallo meiden, wat gaan we vandaag doen? Sofia: Nou ik zie dat het slecht weer is, ik denk dat we misschien een spelletje binnen kunnen doen ? de rest: Ja dat is leuk! oke maar wat voor spel? ik: Ik dacht misschien aan twister?, iedereen: jaa!!

tijdje later

ik: uhm, horen jullie dat ook meiden? hun: ja wat zou dat zijn, zullen we kijken? ik: nou ik zou eerder uit het raam kijken, voordat er wat ergs gebeurt met ons. * we kijken uit het raam*, iedereen: OH NEEEEEE!!!!!!!!!!!!
WAAROM SCHIETEN ZE BOMMEN AF!? we moeten snel je moeder roepen!
ik: o'nee maar ze is niet thuis....