

# Oorlog in Nederland

Het begon allemaal in 1940, er kwamen soldaten met parachutes en bommen uit de lucht naar beneden vallen. Veel mensen waren bang. Het was een aanval die niemand wist, onze soldaten moesten meteen zich klaar gaan maken om tegen hen te vechten. Net als mijn broer hij werkt ook voor het leger. Hij werd door zijn generaal gebeld dat hij nu zich moest aankleden om te gaan vechten. Ik weet nog toen hij wegging hij zei tegen mij: 'Ik kom terug dat beloof ik ik zorg er voor dat Nederland wordt gered'. Dat waren zijn laatste woorden sindsdien niet meer gezien. Het was een zware tijd zonder hem, altijd als ik bij hem was voelde ik mij veilig. Maar dat was ik allemaal weer vergeten toen ik hoorde dat er een bombardement in Rotterdam was geweest. We moesten snel zijn anders zouden wij dadelijk ook dood zijn. We waren bijna bij de grens van België toen we werden tegen gehouden door een soldaat van Duitsland. We werden direct naar een concentratiekamp gestuurd. Mijn vader, moeder en ik werden allemaal opgesplitst in verschillende concentratiekampen. Toen ik eenmaal in een concentratiekamp was neergezet hoorde ik alleen maar mensen gillen en ze zaten ook allemaal onder bloed. Het was een nachtmerrie om te zien! Maar toen hoorde ik opeens vanuit een gaatje in een klein houten huisje 'kom hier naar toe dan ben je veilig'. Ik liep er naar toe en toen ik zag allemaal kinderen een gat graven. Een meisje zei dat ze aan een ontsnappingspoging gingen doen. Ze vroegen aan mij of dat ik wilde meedoen, ik dacht heel even na en uiteindelijk heb ik ja gezegd. Na uren graven konden we allemaal door het gat heen en waren op een veilige plek in België. Vijf jaar later..... De oorlog is eindelijk gestopt. We zijn allemaal naar een weeshuis gebracht. Helaas heb ik door de oorlog mijn vader, moeder en broer verloren. Ik ben na twee jaar in een weeshuis uiteindelijk geadopteerd en nu heb ik gelukkig nog iets normaler leven. Maar die periodes ga ik helaas nooit meer vergeten. Rip mama, papa en Timo.

Gemaakt door: Jasmijn Schot

Groep: 8F

School: cbs Smitshoek