

Wat is pijn?

Pijn is

elke dag gemarteld worden door nieuwe littekens

die snijden in je huid

Pijn is

elke dag hopen of je dierbare het wel overleefd hebben

Pijn is

elke dag bidden voor degene die we lief hebben

Pijn is

elke dag rouwen

Pijn is

elke dag leven in wantrouwen

Pijn is

elke dag hopen dat alles weer zoals vroeger wordt

maar donders goed weet dat er alleen maar wordt vermoord

Pijn is

elke dag moeten aanzien hoe je leven om je heen wordt verwoest

Pijn is

elke dag hopen op een eind

die steeds verder weg roest...

Een wereld met oorlog leidt deze pijn.